

*Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje
En alle beetjes die je stierf 't is vreemd maar die vergeet je
Het is je dikwijls zelf ontgaan, je zegt ik ben wat moe
maar op 'n keer dan ben je aan je laatste beetje toen.*
Toon Hermans



Bedroefd om het heengaan maar dankbaar
om al wat we van haar mochten ontvangen
nemen we afscheid van

mevrouw

Elisa De Roeck

weduwe van de heer Raymond De Buysscher

Geboren te Geraardsbergen op 1 december 1927
en zachtjes van ons heengegaan in het WZC Avondzon te Erpe
op 12 oktober 2020, gesterkt door de ziekenzalving.

De plechtigheid heeft plaatsgehad in intieme kring
op de begraafplaats te Lede.

Dit melden u:

Wim en Hilde De Buysscher - Maes

Ward en Muriël De Buysscher - Maeyens

Valentina

Sofie De Buysscher

Lila

*haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen*

De families De Roeck, De Buysscher en Capiau.

Met dank aan huisartsen An Lanckman en Tine Colpaert
en een bijzondere dank aan het verzorgingsteam
van WZC Avondzon.

Moge zij rusten in vrede.

Online condoleren: www.uitvaart-callebaut.be

Begrafenissen Callebaut - Van Den Steen, Erpe-Mere/Moorsel 053.62.84.31