



*Degene die ik lief heb verlaat ik
om deze die ik lief had te vinden.*

Omringd door de liefde van ons allen, is van ons heengegaan

Mevrouw

Elisabeth 'Elise' Verhoeven

weduwe van de heer Louis Baeyens

Geboren te Erpe op 19 oktober 1929
en zachtjes van ons heengegaan, omringd door haar kinderen,
in het WZC Het Prieelshof te Oordegem op 21 oktober 2021,
gesterkt door de ziekenzalving.

Wij nodigen u vriendelijk uit op de uitvaartplechtigheid
in de parochiekerk van Sint-Pietersbanden te Erondegem op

woensdag 27 oktober 2021 om 11.15 uur,

gevolgd door de bijzetting in het familiegraf op de begraafplaats van Erondegem.

Samenkomst in de kerk vanaf 11 uur.

De namis zal plaatshebben in voornoemde kerk op
zaterdag 27 november 2021 om 18.30 uur.

Er is gelegenheid tot groeten
in het mortuarium van het ASZ, Merestraat 80 te Aalst,
zondag van 8.30 tot 11.45 uur,
maandag en dinsdag van 10 tot 11 uur en van 16 tot 18.45 uur.

Dat zij rust in vrede.

Dit melden u diep bedroefd:

Marc(†) en Marleen Beirens - Baeyens en Jean-Claude Matthys
Patrick(†) Baeyens
Ann Baeyens en Luc Claerhout
Marc en Hilde De Brabanter - Baeyens
Marc en Nadine Baeyens - Van der Hoeven

haar kinderen

Peter Beirens
Maxime
Katrien Beirens en Geert Verhoeven
Anton, Fleur en Koen
Sofie Beirens en Koen De Waele
Mauritz en Oskar

Pieter Keppens
Dorien Keppens en Koen Van Yperzele
Tristan

Annelies De Swaef en Frederik Jansegers
Matthiz
Evelien De Brabanter en Henri Mercier
Dieuwke en Heleen
Jolien De Brabanter en Chiel Glissenaar

Michaël Baeyens en Elise Van Lierde
Matthias Baeyens en Stéphanie Buyle
Amber en Ayden

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

Haar schoonzus, neven en nichten

De families Verhoeven, Baeyens, Ceder en Roggeman.

Met dank aan haar huisarts dr. Guy Verstraete,
de directie en het personeel van het WZC Het Prieelshof,
in het bijzonder aan Petra en haar team.

Rouwadres: Familie Baeyens - Verhoeven
p/a Uitvaart Callebaut, Dorpsstraat 37, 9420 Erpe

Online condoleren: www.uitvaart-callebaut.be