



*Dank voor al die mooie jaren.  
Dank voor alles wat je voor ons deed.  
We zullen nooit vergeten  
wat je voor ons bent geweest.*

Dankbaar om wat hij voor ons is geweest, treurend om zijn heengaan,  
nemen we afscheid van

De heer

# Eric Peynsaert

weduwnaar van mevrouw Irene Annaert

Geboren te Aalst op 18 november 1929  
en zachtjes van ons heengegaan, omringd door zijn familie,  
in het WZC Meredal te Mere op 16 oktober 2018,  
begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

---

Wij nodigen u vriendelijk uit op de uitvaartplechtigheid  
in de parochiekerk van Sint-Pietersbanden te Erondegem op

**woensdag 24 oktober 2018 om 11.15 uur,**

gevolgd door de bijzetting in het familiegraf  
op de begraafplaats van Erondegem.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.45 uur.

De namis zal plaatshebben in voornoemde kerk op  
zaterdag 1 december 2018 om 18.30 uur.

U kunt Eric een laatste groet brengen  
in het mortuarium van het ASZ, Merestraat 80 te Aalst,  
alle weekdays van 10 tot 11 uur en van 16 tot 18.45 uur,  
weekend van 8.30 tot 11.45 uur.

Dat hij rust in vrede.

Dit melden u met veel verdriet:

René (†) en Denise Nauwelaerts - Peynsaert, kinderen en kleinkinderen  
Willy en Jacqueline Peynsaert - De Pauw, kinderen en kleinkinderen  
*zijn broer, zus en schoonzus*

Leo en Maria (†) Annaert - Coppieters, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen  
Alfons en Ghislena Annaert - Vergucht en kinderen  
Willy Annaert  
*zijn schoonbroers en schoonzus*

Zijn neven en nichten.

De families Peynsaert, Annaert, Van der Heyden en Schockaert.

Met dank aan zijn huisarts dr. Meert,  
de directie en het personeel van het WZC Meredal.

Rouwadres: Familie Peynsaert - Annaert  
p/a Begraf. Callebaut  
Dorpsstraat 37, 9420 Erpe

Online condoleren: [www.uitvaart-callebaut.be](http://www.uitvaart-callebaut.be)