



*Je bent niet verloren als je vecht vanaf de start.
Voorgoed uit ons midden maar altijd in ons hart.*

Na een mooi en rijkgevoeld leven van liefde en zorg voor allen die hem dierbaar waren,
is van ons heengegaan

De heer

Gilbert De Rijck

echtgenoot van mevrouw Leontine Daelman

Stichter van wielierclub "Fonteintjesvrienden"

Geboren te Erpe op 5 december 1946 en er thuis zachtjes van ons heengegaan,
omringd door zijn familie, op 6 oktober 2016.

Hij is de man van Leontine Daelman
Hij is de papa van Chris en Els Verbauwhede - De Rijck
Mario en Annemie De Rijck - Van Gijsegem
Hij is de lieve pepe van Robbe, Wout, Aron en Kai
Zijn zussen, broer, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten.

De families De Rijck, Daelman, Roeland en Verhaegen.

Met dank aan zijn huisarts dr. Katrien Schelfaut en zijn thuisverpleger Sven.

Wij nodigen u vriendelijk uit op de uitvaartplechtigheid
in de parochiekerk van Sint-Martinus te Erpe op

vrijdag 14 oktober 2016 om 10 uur.

Samen begeleiden we hem naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof van Erpe.
Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

U kunt Gilbert een laatste groet brengen
in het mortuarium van het WZC Avondzon, Botermelkstraat 12 te Erpe,
alle weekdays van 18 tot 20 uur, weekend van 14 tot 16 uur.

Slaap zacht.

Rouwadres:
Boskouterstraat 31, 9420 Erpe

Online condoleren:
www.uitvaart-callebaut.be