



Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan
Rust nu maar je strijd is gestreden
Je hebt het ontzettend moedig gedaan.

Omringd door de liefde van ons allen, is van ons heengegaan

De heer

Gustaaf Van Tittelboom

echtgenoot van mevrouw Hilda Van Impe

Geboren te Aalst op 2 januari 1937
en zachtjes van ons heengegaan,
omringd door zijn familie,
in het WZC Avondzon te Erpe op 18 mei 2021.

De plechtige uitvaartdienst in het crematorium te Aalst
zal plaatshebben in intieme familiekring op

dinsdag 25 mei 2021 om 10 uur.

Na de crematie zal de urne worden bijgezet op de begraafplaats van Erpe.

Samenkomst in het crematorium Siesegem,
Merestraat 169, 9300 Aalst vanaf 9.45 uur.

Dat hij mag rusten in vrede.

Dit melden u met veel verdriet:

Hilda Van Impe

zijn echtgenote

Erwin Van Tittelboom en kinderen

Roger en Chantal Cloostermans - Van Tittelboom, kinderen en kleinkinderen

Ludwig en Linda Van Tittelboom - Collet, kinderen en kleinkinderen

Dirk en Anja Van Tittelboom - Roelants, kinderen en kleinkinderen

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

De families Van Tittelboom, Van Impe, Roelandt en De Saedeleer.

Met dank aan de directie en het personeel van het WZC Avondzon.

Rouwadres:

Botermelkstraat 12, bus 16, 9420 Erpe-Mere

Online condoleren: www.uitvaart-callebaut.be