



*Zwijgzaam, stil en zonder vragen wilde jij je ziekte dragen.
Je vocht met al je levenskracht voor elke nieuwe dag en nacht.
Zo ben je langzaam, moe gestreden, uit ons midden weggeleden
en na een dappere maar ongelijke strijd uit je lijden bevrijd.*

Stil en verdrietig, maar vooral dankbaar om wat zij voor ons heeft gedaan,
melden wij u het overlijden van

Mevrouw

Helena De Boeck

echtgenote van de heer Victor Van den Berge

Geboren te Erpe op 12 september 1939 en onverwachts overleden
in het WZC Sint-Vincentius te Aaigem op 11 februari 2017,
begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

Dit melden u:

Victor Van den Berge

haar echtgenoot

Walter en Lieve Van den Berge - Van Mol

Jean-Pierre en Mia Marcelis - Van den Berge, Lindsey (†), Shauny, Glenn

Peter en Génia Van den Berge - Lippinois, Bjorn en Elena, Eleonore

Jan en Barbara Van den Berge - Vandewiele, Silas

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Haar neven en nichten.

De families De Boeck, Van den Berge, Van Den Eeckhaut en Roelandt.

Met dank aan de thuisverpleging, de huishulp van het OCMW,
de directie en het personeel van het WZC Sint-Vincentius.

Wij nodigen u vriendelijk uit op de uitvaartplechtigheid
in de parochiekerk van Sint-Paulus' Bekering te Ottergem op

zaterdag 18 februari 2017 om 10 uur,

gevolgd door de bijzetting van de urne op de begraafplaats van Erpe.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.45 uur.

U kunt Helena een laatste groet brengen in het mortuarium
van het ASZ, Merestraat 80 te Aalst, alle dagen t.e.m. donderdag
van 10 tot 11 uur en van 16 tot 19 uur.

Dat zij rust in vrede.

Rouwadres: Dokkestraat 2, 9420 Ottergem

Online condoleren: www.uitvaart-callebaut.be