

Het is stil rondom ons sinds het heengaan van

de heer

# Iwein De Gendt

weduwnaar van mevrouw Germaine Renneboog († 2011)

Geboren te Lede op 27 september 1931,  
van ons heengegaan op 3 september 2016,  
gesterkt door de ziekenzalving.

---

Wij nodigen u vriendelijk uit  
op de uitvaartplechtigheid  
in de kapel van het klooster  
van het woonzorgcentrum Avondzon te Erpe op

**donderdag 8 september 2016 om 10 uur.**

Samen begeleiden we hem naar zijn laatste rustplaats  
op het kerkhof van Erpe.

Je kan een laatste groet brengen  
in het mortuarium van het WZC Avondzon,  
Botermelkstraat 12 te Erpe,  
alle dagen van 18 tot 20 uur.

Dit melden u:

Hugo (†) De Gendt  
Frederik  
Sophie

Luc en Hilde De Ras - De Gendt  
Evelien  
Laurens en Lynn Delgat

Wim en Veerle Schelfhout - De Gendt  
Steven en Tina Burke, Skyler

*We zullen je zo hard missen.*

Paul en Magda De Gendt - Nijs  
kinderen en kleinkinderen

*zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen*

Met speciale dank aan:

Erna en Michel en kinderen *zijn zus en schoonbroer*  
Rosa, Godelieve en Erna *zijn buurvrouwen*  
Directeur, Zusters en personeel van het WZC Avondzon  
Zijn huisarts dr. K. Van Vaerenberg

Rouwadres: Erondegemkouterweg 3, 9420 Erpe

Online condoleren: [www.uitvaart-callebaut.be](http://www.uitvaart-callebaut.be)

*We hopen dat je daar niet alleen bent  
dat ons moe en Hugo  
aan je zij mee verder stappen  
zij hebben deze weg ook ooit genomen  
zij zullen je met liefde gidsen door de nacht...*

*naar lied van Jean Bosco Safari*