



*Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Je wilde zo graag bij ons blijven en vocht zolang je kon.
Maar deze strijd was niet meer te winnen.
In ons hart zal je altijd bij ons blijven.*

Na een mooi en rijkgevuuld leven van liefde en zorg voor allen die haar dierbaar waren,
is van ons heengegaan

Mevrouw

Jeanne De Winter

echtgenote van de heer Remi (†) Ryniers

Lid van OKRA

Geboren te Sint-Lievens-Esse op 26 september 1921
en godvruchtig thuis te Ottergem
in familiekring overleden op 13 juli 2017,
gesterkt door de ziekenzalving.

Wij nodigen u vriendelijk uit op de plechtige eucharistieviering
in de parochiekerk van Sint-Paulus' Bekering te Ottergem op

zaterdag 22 juli 2017 om 11.15 uur.

Samen begeleiden we haar naar haar laatste rustplaats
op de begraafplaats van Erondegem.

De namis zal plaatshebben in voornoemde kerk
op zondag 27 augustus 2017 om 9 uur.

Dit melden u met veel verdriet:

Haar kinderen

Yvonne
Griet en Guido (†)
Rosina en Goddy
Hendrik
Maria

De moeder van Guido

Julienne

De kinderen en kleinkinderen van Guido

Filip en Mieke
Cédrik
Patriek en Veroniek
Elise
Lander

Haar zussen, broers, schoonzussen en schoonbroers

Zuster Alma (Ivonne De Winter)
Georges (†) en Germaine De Mey - De Winter
Georges en Ivonne De Winter - Vermassen
Hugo (†) en Julienne De Langhe - De Winter
Lucien (†) De Winter
Jules (†) Ryniers
Albert (†) en Simonne (†) Ryniers - Triest
Julien (†) en Helena (†) Ryniers - De Coensel

Haar neven en nichten

De families De Winter, Ryniers, Meulenijzer en Rottiers.

Met dank aan haar huisarts dr. Van De Steen,
de thuisverpleegkundigen An-Sofie, Evelien, Isabel en Jolien.

Rouwadres: Keerstraat 93, 9420 Ottergem

Online condoleren: www.uitvaart-callebaut.be