



Zwijgzaam, stil en zonder vragen
Wilde jij je ziekte dragen
Je vocht met al je levenskracht
Voor elke nieuwe dag en nacht
Zo ben je langzaam, moe gestreden
Uit ons midden weggeleden
En na een dappere maar ongelijke strijd
Uit je lijden bevrijd.

Dankbaar nemen we afscheid van

De heer

Louis De Ridder

echtgenoot van mevrouw Diane Mertens

Geboren te Moorsel op 29 oktober 1940
en zachtjes van ons heengegaan
in het ASZ te Geraardsbergen op 23 oktober 2021.

Wij nodigen u vriendelijk uit op de uitvaartplechtigheid
in de parochiekerk van Sint-Paulus' Bekering te Ottergem op

zaterdag 30 oktober 2021 om 10 uur.

Samen begeleiden we Louis naar zijn laatste rustplaats
op de begraafplaats van Erondegem.

Samenkomst in de kerk vanaf 9.45 uur.

De namis zal plaatshebben in voornoemde kerk
op zondag 28 november 2021 om 9 uur.

Geen bloemen en kransen.

Dat hij rust in vrede.

Dit melden u diep bedroefd:

Diane Mertens

zijn echtgenote

Chris De Ridder

Peter De Ridder

Paul en Tamara De Ridder - Eeckhaut

zijn kinderen

Yorben De Ridder

zijn kleinkind

Frans(†) en Godelieve De Ridder - Van Bever

zijn broer en schoonzus

Zijn schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten.

De families De Ridder, Mertens, Vinck en Meuleman.

Met dank aan zijn huisartsen dr. Janda en dr. De Coninck,
het thuisverplegingsteam EVISJO,
de directie en het personeel van het WZC Avondzon.

Rouwadressen:

Ruststraat 3, 9420 Ottergem

Ruststraat 13, 9420 Ottergem

Online condoleren: www.uitvaart-callebaut.be