



Herinnering aan

**Lucienne Nijs**

15.07.1926 - 30.04.2020

De kaars leek bijna eindeloos  
maar is nu stil gedoofd.

Een leven lang zorgzaam geweest  
gegeven en geloofd.

Een hand die zwaaide  
als we gingen  
en nog veel mooie dingen  
zijn herinneringen aan ons moe  
die voor altijd van ons afscheid nam.