



*Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetje die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je,
het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op een keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.*

Toon Hermans

Dankbaar aandenken aan

Marc De Ridder

Geboren te Aalst op 13 maart 1949
en overleden te Gent op 10 januari 2021.

Door de huidige omstandigheden
heeft de uitvaart plaats in intieme kring.

Marc,

Bijna was je de oudste bewoner van Huis 3.
Zovele jaren was je daar thuis.
Zoals je broer Herman nam je deel aan de Special Olympics
en veroverde in de zwemwedstrijden heel wat medailles.
Graag deed je uitstapjes.
En mosselen met frieten was je favoriete gerecht.
Het laatste jaar was bijzonder moeilijk
mede door het coronagevaar.
Dat heb je allemaal goed doorstaan
dankzij de inzet van uw verzorgers.
Zij en uw medebewoners vergeten je niet.

Zijn broer en zus danken u oprecht
voor uw genegenheid en uw medeleven.
Bijzondere dank aan de medebewoners, het personeel en de directie van
Homes Albert Carlier van Zonnehoeve,
de verpleging Zorg aan huis en dr. Mahy, zijn arts.

Online condoleren: www.uitvaart-callebaut.be