

Haar ogen spraken krachtig  
Haar handen gaven rust  
Haar woorden waren eerlijk  
Een hart vol levenslust  
Maar die allermooiste sterren  
Ook die moeten soms gaan  
Te groot voor dit leven  
Door naar een nieuw bestaan



Stil en verdrietig, maar vooral dankbaar voor de liefde en de zorg voor allen die haar dierbaar waren nemen we afscheid van

Mevrouw

## Marguerite Boelaert

Lid van het Rode Kruis - Lede  
Vrijwillig mantelverzorger bij CM - Lede  
Vrijwilligster bij de MS-Liga

Geboren te Zottegem op 27 februari 1948  
en zachtjes van ons heengegaan, omringd door haar familie, in het ASZ te Aalst op 4 november 2020.

Dit melden u diep bedroefd:

Ilse en Michel Nuël - Van den Steen  
Nikki en Sven                      Sterre, Mell  
Robin-Bo, Amber(t), Hannah, Storm, Sky, Liv

Marnix en Pascale Nuël - Delmoitie  
Kimberly                              Dante, Levi  
Tinneke en Joeri                      Mirko, Mauro  
Kimberly en Mathias                      Vinnie, ♡

*haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen*

Haar zus, broers, schoonzussen en schoonbroer

De families Boelaert, Nuël en De Pauw.

Met dank aan de dokters en het verplegend personeel van het ASZ.

**De uitvaartplechtigheid in de Sint-Martinuskerk te Lede heeft plaats in intieme familiekring.**

Nadien wordt de urne bijgezet in het familieurneperk bij Gilbert Nuël op de begraafplaats van Erpe.

Koester haar in uw gedachten.

Rouwadressen:  
Leedsesteenweg 4, 9420 Erpe  
Kleine Ommegangweg 17, 9340 Lede

Online condoleren: [www.uitvaart-callebaut.be](http://www.uitvaart-callebaut.be)

