



*Een leven kwam tot rust  
in de palm van Gods Hand.*

In de vrede van de Heer is van ons heengegaan

De heer

## *Paul De Schrijver*

Papa van Lieve    Schoonvader van Gorik    P  p   van Ellen

*Gewezen lid van de Kon. Harmonie Sint-Cecilia Erpe*

Geboren te Aalst op 11 februari 1947  
en stilletjes van ons heengegaan in het WZC Mariatroom  
te Dendermonde op 10 oktober 2020,  
gesterkt door de ziekenzalving.

De plechtigheid heeft plaatsgehad in intieme kring.

Dat hij rust in vrede.

Met dank aan het personeel van het WZC Mariatroom.  
Online condoleren: [www.uitvaart-callebaut.be](http://www.uitvaart-callebaut.be)

Beetje bij beetje moesten wij je verlaten  
Wij konden op het laatst niet meer met je praten.

We zagen wel je stil verdriet  
maar helpen konden we je niet.

Zwijgzaam, stil en zonder vragen  
wilde je je ziekte dragen.

Je vocht met al je levenskracht  
voor elke nieuwe dag en nacht.

Zo ben je langzaam, moegestreden  
uit ons midden weggeleden.

En na een dappere maar ongelijke strijd  
uit jouw lijden nu bevrijd.

Nu jij slaapt zonder te dromen  
zul je nog altijd in mijn dromen komen.

Ik zal voor je ademen, voelen en horen  
niemand verdwijnt en niets gaat verloren.

Want niet door je lichaam, maar wel door je geest  
zal iedereen weten wie je bent geweest.