



Mijn taak is af,
mijn werk volbracht.
Mijn levensavond neigt ten nacht.
Ik zal met blij verlangen
mijn loon uit Gods hand ontvangen.

G. Gezelle

Het is stil rondom ons sinds het heengaan van

Mevrouw

Paula Bosman

weduwe van de heer Firmin Hosselaer

Geboren te Erpe op 15 september 1921
en er zachtjes van ons heengegaan
in het WZC Avondzon op 2 juli 2018,
gesterkt door de ziekenzalving.

Wij nodigen u vriendelijk uit op de uitvaartplechtigheid
in de parochiekerk van Sint-Martinus te Erpe op

zaterdag 7 juli 2018 om 11.15 uur.

Samen begeleiden we haar naar haar laatste rustplaats
op de begraafplaats van Erpe.

Begroeting in de kerk vanaf 11 uur.

U kunt Paula een laatste groet brengen in het mortuarium
van het WZC Avondzon, Botermelkstraat 12 te Erpe
alle weekdays t.e.m. donderdag van 18 tot 20 uur.

Geen bloemen en kransen.

Dit melden u:

Guy en Marie-Paule (†) De Gendt - Hosselaer - Chris Ducatelle
Johan en Greta Hosselaer - De Nil
Hamadi (†) en Jacqueline Grati - Hosselaer
Chris en Myriam Hosselaer - De Gendt

haar kinderen

Thibault en Pauline De Gendt - Bernard
Mauro, Léon

Amaury De Gendt
Jan en Katrien Hosselaer - Chavatte
Robbe, Anna

Koen en Katrien Van Cauwenberge - Hosselaer
Jonathan, Jasper, Yuna, Kato, Stan

Thomas Hosselaer
Hédi en Tess Grati - Thompson
Frédéric en Eva Hosselaer - Janssens
Jasper, Tobias

Sam en Valérie Meirlaen - Hosselaer
Robin

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

Haar schoonzussen.

De families Bosman, Hosselaer, De Spiegeleer en De Nys.

Dank aan allen die haar met zorg en vriendschap hebben
omringd.

Rouwadres:
Familie Bosman
p/a Begraf. Callebaut
Dorpsstraat 37, 9420 Erpe

Online condoleren: www.uitvaart-callebaut.be