



*Voor jou ging het sterven niet ineens.
Je hebt er moedig voor gestreden.
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld.
Ook niet wat je hebt geleden.*

Met pijn in het hart delen wij u het heengaan mee van

Mevrouw

Paula Janssens

weduwe van de heer Frans De Decker

Geboren te Aalst op 13 november 1933
en godvruchtig overleden in het WZC Kruyenberg te Berlare op 21 oktober 2020,
gesterkt door de ziekenzalving.

Dit melden u diep bedroefd:

Etienne en Ingrid De Decker - De Vos

haar kinderen

Bjorn en Sylvia De Decker - Cayet

Camille en Fauve

Sven en Elke De Decker - Schautteet

Ella en Yuna

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

Haar zus, schoonzussen en schoonbroers

De families Janssens, De Decker, Meert en Van Impe.

Met dank aan haar huisarts dr. Marc Van Hauwermeiren,
de directie en het personeel van het WZC Kruyenberg.

De plechtige uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in het crematorium te Aalst op

woensdag 28 oktober 2020 om 12 uur,

gevolgd door de asuitstrooiing op de begraafplaats van Erpe.

Samenkomst in het crematorium Siesegem, Merestraat 169, 9300 Aalst vanaf 11.45 uur.

U kunt Paula een laatste groet brengen in het mortuarium van het ASZ, Merestraat 80 te Aalst,
weekend van 8.30 tot 11.45 uur, maandag en dinsdag van 10 tot 11 uur en van 16 tot 18.45 uur.

Dat zij rust in vrede.

Rouwadres: Kattelinnestraat 94, 9420 Erpe

Online condoleren: www.uitvaart-callebaut.be