



Zwijgzaam, stil en zonder vragen  
Wilde jij je ziekte dragen  
Je vocht met al je levenskracht  
voor elke nieuwe dag en nacht  
Zo ben je langzaam, moe gestreden  
uit ons midden weggeleden  
en na een dappere maar ongelijke strijd  
uit je lijden bevrijd.

Als tranen een trap konden bouwen  
en herinneringen een brug,  
dan klommen we de hemel in  
en brachten je terug

*Jozef Priëels*

1938 – 2021

*rouwatelen*





Omringd door de liefde van ons allen, is van ons heengegaan

De heer

*Jozef Priëels*

Echtgenoot van mevrouw Margaretha Van der Biest

*Lid van OKRA Erpe*

Geboren te Erwetegem op 30 september 1938  
en thuis in familiekring overleden te Erpe  
op 31 maart 2021,  
gesterkt door de ziekenzalving.

De plechtige eucharistieviering zal in intieme kring plaatshebben  
in de Sint-Martinuskerk te Erpe op donderdag 8 april 2021.  
Daarna begeleiden we Jozef naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof van Erpe om 11.15u

Dit melden u:

Margaretha Van der Biest

*zijn echtgenote*

Filip en Martine De Boever - Priëels  
Renaat en Marleen Vierendeel - Priëels  
Laurens en vriendin Laura  
Dirk en Marijke Thijs - Priëels  
Femke

*zijn kinderen en kleinkinderen*

Zijn schoonzus, schoonbroers, neven en nichten.  
De families Priëels, Beké, Van der Biest en Schockaert.

Met dank aan zijn huisartsen dr. Cooreman en dr. Van Den Haute, en het  
thuisverplegingsteam van Evisjo.

Rouwadres: Leedsesteenweg 93, 9420 Erpe-Mere  
Online condoleren: [www.uitvaart-callebaut.be](http://www.uitvaart-callebaut.be)