



*Een moeder is een toeverlaat
De sterkste vrouw die er bestaat
We voelen pas een groot gemis
als ze er eenmaal niet meer is.*

Bedroefd, maar met mooie herinneringen,
nemen we afscheid van

Mevrouw

Rachel Van Goethem

weduwe van de heer Charles Van Wassenhove (†2002)

Lid van OKRA

Geboren te Erpe op 29 oktober 1929
en zachtjes van ons heengegaan
in het WZC Avondzon te Erpe op 18 maart 2021,
gesterkt door de gebeden van de H. Kerk.

Door de huidige omstandigheden
zal de uitvaartplechtigheid plaatsvinden in beperkte familiekring
in de parochiekerk van Sint-Martinus te Erpe op

donderdag 25 maart 2021 om 10 uur.

Samen begeleiden we haar naar het familiegraf
op de begraafplaats van Erpe.

Een namis zal opgedragen worden
in coronavrije tijden.

Dat zij rust in vrede.

Dit melden u met verdriet en dankbaarheid:

Linda Van Wassenhove
Davy en Melisa Coetsiers - Cleemput
Lias

Annie Van Wassenhove en Paul Op de Beeck
Sven en Astrid De Bruecker - Uyttendaele
Céline

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Haar schoonzus, neven en nichten

De families Van Goethem, Van Wassenhove, De Smet en De Smet.

Dank aan allen die haar met zorg en vriendschap hebben omringd.

Rouwadressen:

Gentsesteenweg 534, 9300 Aalst
Botermelkstraat 63, 9420 Erpe

Online condoleren: www.uitvaart-callebaut.be