

Dankbaar aandenken aan

Mevrouw

Rita Coetsiers

Geboren te Erpe op 27 april 1951
en overleden in het ASZ te Aalst
op 6 mei 2020.

Afscheid nemen is moeilijk,
Wetend dat woorden niet volstaan,
Elk van ons zou zijn eigen verhaal kunnen schrijven
Over wat je voor ons was,
Nog voor ons bent en blijven zal.
Woorden volstaan niet
Om de vrouw te beschrijven die je was.
We hebben met je geleefd,
We hebben van je gehouden,
Jij van ons, het was goed.
Zo diep in ons hart getroffen,
Zo trots op wie je was
En wat ons rest aan smart, is alleen je as.

De familie dankt u voor uw steun en medeleven.