



Lieve Rita,
van de miljarden sterren aan de hemel,
zal er één de helderste, de mooiste en de dapperste zijn.
En die ster ben jij!

Omringd door de liefde van ons allen, is van ons heengegaan

Mevrouw

Rita Van der Haegen-Van Snick

echtgenote van de heer Guido Baten

Geboren te Ninove op 26 februari 1962
en te vroeg van ons heengegaan thuis te Erpe op 6 maart 2018,
begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

Dit melden u met veel verdriet:

Guido Baten

haar echtgenoot

Emilia Van Snick

haar moeder

Kristin en Nico Baten - Van Keymeulen
Lennert

Sofie Baten en Nancy Herremans
Rune
Paulien

haar kinderen en kleinkinderen

Maria en Paul Van der Haegen-Van Snick - Carré

haar zus en schoonbroer

Haar schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten.

De families Van der Haegen-Van Snick, Baten, Van Snick en Van Leuven.

Met dank aan haar huisarts dr. Van De Winkel, het verplegend personeel van het UZ Leuven, Familiehulp, het Wit-Gele Kruis in het bijzonder Els en het Palliatieve Team.

Wij nodigen u vriendelijk uit op de uitvaartplechtigheid in de parochiekerk van Sint-Martinus te Erpe op **zaterdag 10 maart 2018 om 11.15 uur**.

Samen begeleiden we haar naar haar laatste rustplaats op het kerkhof van Erpe.
Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.45 uur.

U kunt Rita een laatste groet brengen in het mortuarium van het WZC Avondzon, Botermelkstraat 12 te Erpe alle weekdays van 18 tot 20 uur.

Dat zij rust in vrede.

Rouwadressen:

Dorpsstraat 258, 9420 Erpe
Repingestraat 6, 1570 Vollezele
's Gravenkerselaar 30, 9450 Haaltert

Online condoleren:

www.uitvaart-callebaut.be