

Sterven doe je niet ineens,  
maar elke dag een beetje.  
En alle beetje die je stierf,  
't is vreemd, maar die vergeet je.  
Het is je dikwijls zelfs ontgaan,  
je zegt 'ik ben wat moe'  
Maar op een keer,  
dan ben je  
aan je laatste beetje toe.  
*Toon Hermans*

Rouwadres: Melkerijstraat 12 - 9420 Mere  
Online condoleren: [www.uitvaart-callebaut.be](http://www.uitvaart-callebaut.be)



*Mooi zijn de herinneringen die blijven*



Omringd door de liefde van ons allen, is van ons heengegaan

Mevrouw

*Muriel 'Frida' Temmerman*

weduwe van de heer Adolph Schoep († 2020)

Geboren te Mere op 18 april 1933  
en overleden in het ASZ te Aalst op 22 april 2021,  
gesterkt door de ziekenzalving.

De afscheidsplichtigheid zal plaatsvinden in beperkte familiekring  
op donderdag 29 april 2021 om 10.00 uur

Aansluitend zal de asurne bijgezet worden op de begraafplaats te Mere.

*Dat zij rust in vrede.*

Dit melden u

Michel en Nadine Schoep - Rombout  
Brigitte Schoep - Frans (†) Roelandt - Marc (†) Backaert  
Ingrid Schoep

*haar kinderen*

Lukas Schoep  
Jonathan Andries  
Pieter en Katleen Roelandt - Cousin  
Thabo - Kara  
Arno en Katrijn Roelandt - Vercauteren  
Oona - Otis

*haar kleinkinderen en achterkleinkinderen*

De families Temmerman, Schoep, Van den Steen en Cooman.

Met dank aan de directie en het personeel van WZC Meredal - De Valeriaan,  
het zorgpersoneel van I-Mens en haar kinesist Cyriel Van Wezemael.