

Afscheid nemen,

is met zachte vingers
wat voorbij is, dichtdoen
en verpakken in de goede gedachten
der herinnering

Afscheid nemen,

is verwijlen bij een brok leven
en stilstaan op de pieken
van pijn en vreugde.

Afscheid nemen,

is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is om niet te vergeten.

Afscheid nemen,

is het moeilijkste in het leven.

Toon Hermans

Rouwadressen:

Schoolstraat 72, 9420 Mere

Kuilstraat 128, 9420 Erondegem

Online condoleren: www.uitvaart-callebaut.be

rouwatelier



Om je heengaan treuren wij,
om wie je was
en om wat je voor ons hebt gedaan,
zijn wij dankbaar

Firmin Van Canter

6.10.1934 - 13.02.2021



In dankbaarheid nemen we afscheid van

De heer

Firmin Van Cauter

weduwnaar van mevrouw Anna De Smet

Geboren te Erondegem op 6 oktober 1934
en zachtjes van ons heengegaan in het ASZ te Aalst
op 13 februari 2021.

De afscheidsplichtigheid vindt plaats op donderdag 18 februari 2021
in beperkte familiekring.

Dit melden u:

Danny en Marie-Ange (†) Van Cauter - Huylebroeck - Katharina De Smet

Gert en Jolien Van Cauter - De Pauw, Henri en Gaston

Stefanie Van Cauter, Axelle

Roeland en Carine Van Helleputte - Van Cauter

René De Ridder

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

De families Van Cauter, De Smet, Ruyssinck en Moerenhout.

Met dank aan de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis.