

Sterven doe je niet ineens,
maar elke dag een beetje.
En alle beetjes die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt 'Ik ben wat moe'
Maar op een keer,
dan ben je aan het laatste beetje toe.
Toon Hermans

Rouwadressen:
Kroonstraat 12 - 9660 Everbeek (Wim)
Kapelhofstraat 46 - 9420 Erondegem (Dirk)

Online condoleren: www.uitvaart-callebaut.be



Met pijn in het hart delen wij u het heengaan mee van

De heer

Paul Van Den Eeckhaut

weduwnaar van mevrouw Godelieve Magerman

Geboren te Aalst op 17 november 1938
en er overleden in het ASZ op 20 januari 2021.

De afscheidsplichtigheid vindt plaats op dinsdag 26 januari 2021
in beperkte familiekring.

Dat hij mag rusten in vrede

Dit melden u met veel verdriet:

Bart en Ingrid Van Den Eeckhaut - Van Calenbergh

Akim

Stenn

Dirk en Els Van Den Eeckhaut - Michiels

Thomas en vriendin Ina

Jordy en vriendin Charlotte

Wim en Tanja Van Den Eeckhaut - Praet

Matthias

Michiel en vriendin Lindsey

Jonas

Witse

Ilyano

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Zijn broers, zus, schoonzussen en schoonbroer.

De families Van Den Eeckhaut en Magerman.

Met dank aan zijn huisarts dr. Van Wassenhove, Familiezorg
en de thuisverpleegsters Anouck en Sandrine.