



*"Aanvaard mij, Heer, volgens uw woord en ik zal leven.
Gij zult, Heer, mijn verwachting niet beschamen".*

(professie)

In dit vertrouwen is opgenomen in de vreugde van de verrezen Heer

Zuster Marie-Gerarda

Rosa Annaert

Zij ontving het leven uit Gods hand te Erondegem op 26 oktober 1928.

Zij wijdde zich toe aan Christus en zijn Kerk, door religieuze geloften,

in de congregatie van de "Zusters van Maria en Jozef" van Geraardsbergen op 16 maart 1947.

Zij werd geroepen tot de eeuwige verrijzenisvreugde,

gesterkt door het sacrament van de zieken, te Aalst op 29 januari 2021.

Dit melden u bedroefd, maar dankbaar voor wie ze was en altijd zal blijven:

De zusters van "Maria en Jozef"

De families Annaert en De Vlieger

Met dank aan haar huisarts, de directie en het personeel van het WZC Avondzon Erpe,
de dokters en het personeel van het ASZ Aalst voor hun goede zorgen.

De afscheidsviering vindt plaats in beperkte kring in de Sint-Martinuskerk te Erpe op

donderdag 4 februari 2021 om 10 uur.

U kan de viering volgen via www.uitvaartfilm.be/marie-gerarda

TEN PARADIJZE GELEIDEN HAAR DE ENGELEN

Botermelkstraat 12 - 9420 Erpe.

Online condoleren: www.uitvaart-callebaut.be